



ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975

SỨC MẠNH
của
TRÍ TUỆ
VIỆT NAM



**NHÀ XUẤT BẢN
CHÍNH TRỊ QUỐC GIA**



Mã số: 9(V)2
CTQG-2010

**ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN
1975**

**SỨC MẠNH
của
TRÍ TUỆ
VIỆT NAM**

**NHÀ XUẤT BẢN
CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HÀ NỘI - 2010**

TỔ CHỨC BẢN THẢO

PGS, TS. VŨ QUANG HIỂN

VÕ VĂN BÉ

ThS. NGUYỄN VĂN QUYỀN

VŨ THỊ HƯƠNG

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thu giang sơn về một mối, kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh song vô cùng oanh liệt của dân tộc ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Năm tháng trôi qua "nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc".

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 - 30-4-2010), nhằm giúp cho bạn đọc có một cái nhìn toàn cảnh về sự kiện lịch sử vĩ đại này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách **Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh của trí tuệ Việt Nam.**

Cuốn sách bao gồm một số công trình, bài viết của nhiều tác giả về đại thắng mùa Xuân 1975. Nội dung cuốn sách phản ánh một cách sinh động, có hệ thống quá trình xác định chủ trương, xây dựng kế hoạch chiến lược, triển khai tác chiến, huy động sức mạnh toàn dân tộc phục vụ chiến trường..., cho đến thắng lợi hoàn toàn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cuốn sách gồm có ba phần:

- Phần thứ nhất: *Chủ trương và diễn tiến.*
- Phần thứ hai: *Thắng lợi của sức mạnh tổng hợp.*
- Phần thứ ba: *Ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại.*

Tuy việc tuyển chọn đã công phu, nghiêm túc, song cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản sau cuốn sách có chất lượng tốt hơn.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 3 năm 2010
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

PHẦN THỨ NHẤT

CHỦ TRƯƠNG VÀ DIỄN TIẾN

ĐẤU TRANH BUỘC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN THI HÀNH HIỆP ĐỊNH PARI

Thiếu tá, ThS. NGUYỄN VĂN QUYỀN

Thắng lợi to lớn, toàn diện trong năm 1972 và Hiệp định Pari được ký kết đã tạo bước ngoặt căn bản đối với cách mạng Việt Nam, đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước sang giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là sau khi Mỹ rút quân khỏi miền Nam, tù binh được trao trả thì liệu Mỹ và Sài Gòn có nghiêm chỉnh thực hiện ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình, thành lập chính phủ liên hiệp theo như Hiệp định Pari đã quy định hay không? Phía Mỹ có thực hiện cam kết "không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam" hay là vẫn ngoan cố tiếp tục can thiệp bằng những cách khác? Đây là những vấn đề đặc biệt quan trọng và có tính cấp thiết đặt ra đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Ngay sau khi Hiệp định Pari được ký kết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra lời kêu gọi đồng bào ta trên cả hai miền cần phải "tăng cường đoàn kết, luôn luôn đề cao cảnh giác, ra sức phấn đấu để củng cố những thắng lợi giành được, giữ vững hoà bình lâu dài,

hoàn thành độc lập, dân chủ ở miền Nam, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc"¹.

Cuối tháng 1-1973, Bộ Chính trị Đảng ta họp, chủ trương: "Kiên quyết giữ vững hoà bình, không chủ động gây ra xung đột quân sự... củng cố và tăng cường thế lực mọi mặt, tranh thủ thuận lợi mới, khả năng mới để đưa cách mạng tiến lên bằng cao trào chính trị, có lực lượng vũ trang làm hậu thuẫn... Bất kể trong tình huống nào, dịch gây hấn trở lại nhất định phải bị giáng trả đích đáng và ta sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn"².

Tiếp sau đó, ngày 27-3-1973, Bộ Chính trị họp Hội nghị mở rộng đánh giá tình hình miền Nam. Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Duẩn khẳng định: "Mỹ đã thực sự rút quân nhưng chưa chấm dứt dính líu, nguy còn ngoan cố phá hoại hiệp định. Ta cần tranh thủ xây dựng lực lượng mọi mặt ở miền Nam, miền Bắc, quy trách nhiệm của Mỹ, buộc đối phương phải thi hành Hiệp định Pari"³.

Theo phương hướng đó, trên mặt trận đấu tranh ngoại giao, chúng ta thúc đẩy công tác chuẩn bị họp Hội nghị quốc tế về Việt Nam ở Pari nhằm góp phần xác lập vững chắc cơ sở pháp lý của Hiệp định Pari. Sau quá trình tích cực chuẩn bị, ngày 2-3-1973, Hội nghị quốc tế về Việt Nam gồm bốn bên tham gia ký Hiệp định Pari là: Hoa Kỳ, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Việt Nam Cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam; bốn nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là: Liên Xô,

1. *Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 28-1-1973*, Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đảng toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, t.34, tr.13.

2. *Dự thảo Nghị quyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam gửi Trung ương Cục và các khu cuối tháng 1-1973*, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

3. Dẫn theo: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: *Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.55.